

Orde van dienst zondag 29 september 2024

Voorganger : ds. Harry Smit
Organist : Niels van Rooijen
Lector: : Ria de Graaf

- **Orgelspel voor de dienst**

- **Begroeting en mededelingen**

Ieder gaat (zo mogelijk) staan

- **Zingen:** 'Vrede voor jou' (tekst Jan van Opbergen, mel. Lied 865)

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn;
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou, voor iedereen!

2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar!

3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn!

- **Stil Gebed**

- **Aanvangswoord en Groet**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

*V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat*

A: die liefde en vrede brengt.

V: De Heer is met u allen

A: Zijn vrede is met u

Ieder gaat weer zitten

- **Gedicht 'Er moeten mensen zijn' (Toon Hermans)**

1. Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,

en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.

2. Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.
Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw, licht.

3. Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog
ze springen touwtje
langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen
Bij dat soort mensen wil ik horen
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

4. Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven
Mensen die namen kerven
in een boom
vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien
naar het eerste lenteblaauw
omdat ze bang zijn voor de bloemen
en bang zijn voor:
ik hou van jou

5. Ja, er moeten mensen zijn
met tranen
als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten

6. Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid
Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin

7. Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
i love you in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan
en vallen
en vallen
en vallen
en OPSTAAN

8. Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR
de muziek gaat DOOR
en DOOR

Toon Hermans

- **Zingen:** Lied 981 vers 1, 2 en 5
- **Gebed**
- **Inleiding op de lezingen**
- **Schriftlezing:** Psalm 36 (uit: 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis)

De schender – hart vol hoon
mond overlopend van grootspraak:
'Ik bang voor God?
Nooit, nog geen ogenblik!'

Hij verlustigt zich in zijn cynisme
sticht verwarring, liegt, arglistig.
Maar de stem van zijn geweten
heeft hij omgebracht,
wil niet meer horen wat goed is,
broedt 's nachts,
maakt niet om kwaad of erger,
gaat zijn goddeloze gang.

Gij met uw naam
uw vriendschap reikt tot in de hemel,
uw trouw tot aan het firmament,
uw gerechtigheid staat als de bergen,
uw gericht komt nader als de vloed,
mens en dier zult Gij bevrijden,
onbetaalbaar uw vriendschap en trouw.

Daarom zoeken de kinderen der mensen
hun toevlucht in de schaduw van uw vleugels
en laven zich aan de overvloed van uw huis.
Aan de stromen van uw paradijs
doet Gij hen drinken.
Bij U is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.

Maak een gemeente van vriendschap
die het verlangen voedt
naar uw komende wereld.

Zal ik trouw blijven, ik
ook als de voeten van tirannen
over mij heen gaan,
de hand van de schender mij lam slaat?

Plotseling zijn ze er geweest, de schoften:
een hand heeft ze omgeduwd, in het stof
en opstaan kan niet meer

godlof.

- **Zingen:** Psalm 103 vers 1 en 7

- **Schriftlezing:** Marcus 9 vers 38 – 50 (vertaling NBV21)

³⁸ Johannes zei tegen Hem:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’

³⁹ Jezus zei: ‘Belet het hem niet.’

Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken.

⁴⁰ Wie niet tegen ons is, is voor ons.

⁴¹ Ik verzeker je:

wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

⁴² Wie een van de geringe mensen die in Mij geloven ten val brengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd.

⁴³ Als je hand je ten val brengt,

hak hem dan af:

je kunt beter verminkt het leven binnengaan

dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna gaan, naar het onblusbare vuur.

[⁴⁴ waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft].

⁴⁵ Als je voet je ten val brengt,

hak hem dan af:

je kunt beter kreupel het leven binnengaan

dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden.

[⁴⁶ waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft].

⁴⁷ En als je oog je ten val brengt,

ruk het dan uit:

je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan

dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden,

⁴⁸ waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

⁴⁹ Iedereen moet met vuur gezouten worden.

⁵⁰ Zout is goed!

Maar als het zout zijn kracht verliest,

hoe zul je het zijn kracht dan teruggeven?

Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen

en bewaar onder elkaar de vrede.’

- **Zingen:** Lied 838 vers 1, 2 en 3

- **Overdenking**

- **Meditatieve muziek**

- **Zingen:** Lied 85 (uit de bundel Zingenderwijs; melodie Lied 766)

1. In vol vertrouwen leef ik met mijn Herder

bij hem kom ik niet tekort

Zijn spoor brengt elke dag mijn voeten verder,
naar gras dat niet verdort.

Zijn liefde laat mij zelf mijn keus bepalen

Hij wijst slechts waar te gaan.

Als ik die weg ga kan ik niet verdwalen

mijn leven krijgt ruim baan.

2. In vol vertrouwen leef ik al mijn dagen
door nacht en ontij heen
een helder licht wordt voor mij uit gedragen
ik voel me niet alleen
Wie leeft in zorg, in liefde voor het leven
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.

3. In vol vertrouwen zien wij naar de dagen
van toekomst met de HEER,
Hij zal ons in zijn eigen handen dragen
wij keren tot hem weer.
Al lijkt ons pad in leegte te verdwalen
wij leven in zijn hand,
zelfs als wij gaan door diepe donk're dalen
tot in 't beloofde land.

- **Gebeden**

- Dankgebed

- Voorbeden

- Stil gebed

- Onze Vader

- **Collecte**

- **Zingen:** Lied 1014 vers 1, 2, 3, 4 en 5

- **Wegzending en Zegen** (met 3x gezongen 'Amen')

- **Muziek**